

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Zoek iemand op die eenzaam is

“Af en toe moet je mensen kunnen opzoeken die alleen zijn, die eenzaam zijn en die niet weten op welke manier hun leven gestalte te geven. Dit kan een grote betekenis hebben, want dan kan het zijn dat jouw engel voor hen zorgt.

Dan moet je weten dat dat een heel bijzonder iets is, want dan krijg jij een zegen. Dat is een rijkdom in je eigen leven, dat zal je ondervinden, want het is een heel grote kracht die de mens van het ene naar het andere brengt, je wordt dus geleid.

Het kan zijn dat je het idee hebt van: ‘ik moet daar naartoe.’ Dan moet je dat proberen te doen, want dat heeft altijd een betekenis.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 6: ‘Het Licht van God komt via de Engelen’) © Mayil.com